

DM Vingsted den 16. – 17. marts 2013

Så er det ved at være tid til DM i Vingsted.

Der er afgang med bus fra Roskilde ved afkørsel 12, parkeringspladsen ved Roskilde motel og Kineserrestauranten kl. 7.

Vi mødes derfor i klubben kl. 6.00 Præcis..... Skulle du være så uheldig at blive syg, skal der meldes afbud til John eller Henrik, så der ikke står en masse og venter.

John skal vide senest torsdag, hvem der har mulighed for at køre skytter og Trænere til Roskilde lørdag morgen. Send sms til John 28966290.

Vi sover på 3- og 4-sengs værelser. Vi har bestilt uden opredning så du skal medbringe:

sengetøj eller sovepose

madpakke til lørdag middag eller penge

Der er mulighed for svømmehal lørdag aften, så badetøj og håndklæde er en god ide

Også tøj til udendørs, da der er nogle fantastiske områder, hvis der bliver tid til at komme lidt ud

Lidt penge til guf er også en god ide. Eller pak lidt med, da priserne i Vingsted er ret vanvittige

Der er arrangeret aftensmad lørdag, morgenmad søndag og sandwich søndag middag. Endvidere betaler klubben patroner.

Alle skal have en lommelygte med da der vil være et lille aftenløb lørdag aften.

Med på turen er Henrik: 30209530 og John: 28966290 som trænere. De har nogenlunde styr på, hvem der er hvor, hvornår.

Vi deltager i år med 13 skytter og 9 voksne/trænere fra Vallensbæk, så det bliver rigtig sjovt.

Hvis i har spørgsmål skal i endelig ringe, evt. til Joan 40209054. (Jeg er også med i Vingsted)

Tilmeldt til bussen er:

Søs, Nicolai, Kevin, Søren, Alexander P., Justin, Mikkel, Mathilde, John og Henrik.

Frederik, Alexander J. og Casper aftaler med John mht. rifler.